



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3

Rapport Juli 2016

Kära faddrar, medlemmar och andra djurskyddsintresserade!

Nu är vi mitt i sommaren och jag hoppas att ni alla har en skön tid och kan njuta av det underbara vädret.

Oavsett årstid så behöver djuren vår hjälp och vi är verkligen tacksamma att ni medlemmar och faddrar även under sommaren stödjer djuren, att dom inte glöms bort i semestertider.

Under våren/sommaren har vi även fått några extra gåvor - Istället för att ge en present på födelsedagen eller bröllopet så har man satt in pengar till DiÖ - vi är oerhört tacksamma att ni även i de situationerna tänker på DiÖ.

Vi har sedan senaste utskicket fått 1 nya medlem - Välkommen ☺
Tyvärr har vi tappat 4 medlemmar ☹

Sankt Petersburg

Björningen, hennes namn är Fenny, som vi skrev om i förra rapporten har fått ett nytt, tillfälligt hem, i Moskvas utkant där hon är säker. Elena berättar att dom fick låna en bur för leoparder från "kolleger" i Rumänien. I Rumänien hade de aldrig hört talas om att man hetsade hundar mot björnar så som i Ryssland. Senare i sommar ska Fenny få flytta till en fristad för björnar i Rumänien. Elena var även aktiv i fritagningen av 2 björnar i Armenien som också ska flytta till fristaden i Rumänien.

I dagsläget inväntar Elena dokumenten som ska kunna göra att Fenny får transporteras till fristaden (rehabiliteringshemmet Libearty) för unga björnar. Förhoppningen är att dessa björnar senare ska kunna släppas ut i det fria igen.

När Elena hittade denna lilla björn så frågade hon oss i DiÖ om vi hade några bra råd på "hem" för lilla björnen - det enda vi kom på var att de i Rumänien räddat flera björnar - Elena säger att utan vårt råd hade hon inte vetat att hon kunde kontakta Rumänien och nu har Fennys resa dit påbörjats ☺

Rehabiliteringscentret samarbetar även med IFAW - Internation Fund for Animal Welfare.

Fenny har också fått en facebookside - Elena återkommer med mer info.



Fenny i transportlådan



Fenny i det tillfälliga hemmet



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3



Fenny

Den här lilla björningen har Elena räddat från en man som hade den på sin tomt "för skojs skull". När en granne till mannen ringde Elena så ryckte hon och hennes team genast ut och lyckades övertala mannen att lämna den lilla björningen till dem. Han har nu fått namnet Urs och kommer tillsammans med Fenny att få åka till Rumäniens rehabiliteringscenter.



Elena berättar hur hon ihärdigt kämpar vidare mot Rysslands riksdag om att få ett slut på utnyttjandet på vilda djur. Hon skriver protestbrev, pratar med riksdagsledamöter och Naturministern för att få dem att förstå lidandet för djuren, skriver till tidningar och TV – allt för att få ett slut på detta. Elena och hennes team samlar ihop alla svaren de får från alla instanser. Sen tänker de gå vidare till domstolen med allt. De tror inte att de kommer att vinna – men det kommer att få uppmärksamhet. Många i Ryssland vet inte om detta med betesstationer och vi måste göra allt för att upplysa allmänheten. Det är det enda sättet vi kan göra för att framöver få ett slut på det – att allmänheten kräver det.

Under våren skulle en ny lag mot djurplågeri tagits – Elena och hennes team skickade in mängder med förslag. I deras team finns två jurister som hjälpt till att skriva förslagen. Det var ett stort projekt och många djurvänner i Ryssland var ivriga att få lagen att träda i kraft innan sista juni. Den skulle innebära att man inte fick döda hemlösa djur, man ska istället kastrera och omplacera. I slutet av juni skulle riksdagen gå igenom förslaget – men de hann ta semester innan det gjordes. Det här visar verkligen hur svårt det är att vara djurvän i Ryssland.

Sankt Petersburg har beslutat att ha en lokal lag för djur i fångenskap. Då Elena är aktiv i en arbetsgrupp för denna lag så skrev hon om betesstationerna och ett förbud mot det, samt ett förbud mot all användning av djur där det förekommer djurplågeri. Men även här kom riksdagens semester i vägen för att något skulle ske innan sommaren. Deras "veterinärmyndighet" stödjer förslaget att förbjuda vilda/exotiska djur i bur.



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3

Elena har nu flyttat ut till landet och det är endast tack vare DiÖs gåvor. Hon skulle inte klarat det utan vårt stöd. Vi fick även in några extra gåvor märkta "Elenas flytt". Hon är mycket rörd och skulle vilja tacka alla och envar och hälsar att ni alla är välkomna att hälsa på henne om ni ska åka till Sankt Petersburg.

Nu i sommar ska hon bygga vidare med väggar, fönster, dörrar och även vattenförsörjningen måste bli bättre. Hon ska installera en motordriven pumpstation – det behövs med så många djur att sköta.

Elena transporterade djuren i olika grupper under flera dagar. Hon stannade kvar på landet över natten eftersom hundarna kan skälla mycket under nya förhållanden. Sen dagen därpå åkte Elena och hämtade nästa grupp osv. Det blåste väldigt mycket de här dagarna och sista dagen när Elena kom till sitt gamla hus hade ett stort träd blåst ner precis där Elena haft sin bil parkerad i 15 år.

Elena säger; jag tror det är ödet som säger att jag nu ska flytta ut på landet med mina djur.



Elena berättar att hon tagit hand om 4 hundar som är mer vilda än tama. De har alla olika historier, antingen har mamman dött eller så var de sjuka som valpar. Men hon kan inte komma nära och ta i dem. I flytten tog hon hjälp av några hundfrångare via veterinären som bedövade hundarna med bedövningspilar. Sedan hjälpte de Elena att få in hundarna i bilen för transport ut till landet. De levde ganska vilt(och farligt) hemma hos Elena i stan, nu bor de i stora inhägnader där de är trygga och glada hundar.



En av hundarna är nersövda för flytten



De skygga hundarna är nu i säkerhet



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3



En av de skygga hundarna



Här är några ur Elenas flock i nya hemmet på landet



Alla hundhus är nybyggda



Dom kan både vara ute och gå in i ett hus





Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3



I "matrummet" där hundarna får sin mat. De äter i olika skift.



Emma - Elena ger henne medicin och specialmat (som en av våra medlemmar skänker pengar till) varje dag. Men Emma blir inte bättre ☹ Elena har varit i kontakt med flera veterinärer utan resultat.





Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3

Katterna har i dag ett eget hus, men Elenas nästa projekt är att bygga så katterna också kan gå ut. I dag måste de vara inomhus. Jag hoppas att vi kan samla in lite pengar till Elena för att kunna bygga en inhägnad – vill du hjälpa till, märk inbetalningen "Elenas katter" så går pengarna oavkortat till att bygga en stor inhägnad utanför.

Elena hittade några kattungar som hon i flera dagar försökte behandla för deras ögonproblem. Till slut öppnade de ögonen och verkade må bättre, men sen dog de ändå i Elenas famn –
"Monica, jag blev så ledsen"



Elena fick ett samtal från en man som tagit hand om en skadad hund. Det var några personer som hittat hunden och lämnat in den till en veterinär i Pushkin. Men de hade inte råd att betala för hunden så veterinären slängde bara ut hunden på gatan igen. En man såg detta och tog hand om hunden och ringde till Elena. Hunden hade över 50 sår på kroppen efter en högaffel som någon använt för att döda den. Tyvärr dog hunden dagen efter – vi kom försent säger Elena (jag besparar er bilderna på hunden, Monica) Elena kontaktade TV och fick med detta i nyheterna. Efter TV inslaget var det flera som ringde till veterinären i Pushkin och sa några väl valda ord!!!

Riga, Lettland

Våra lettiska samarbetspartners fortsätter som vanligt det viktiga arbetet med att driva djurhemmet "The good home" i Riga. Från Januari till Juli i år har föreningen räddat och tagit hand om 145 hundar och 191 katter, plus att man har steriliserat 220 hemlösa katter, så att de slipper få oönskade kattungar.

Samtidigt har man även startat upp en hel del kampanjer, dels för att samla ihop pengar och dels för att höja kunskapen om hur viktigt det är med djurskydd. Djurhemmet fungerar också som en rollmodell för hur bra ett djurhem kan drivas i Lettland. Man har dessutom ägnat mycket tid åt att uppmuntra Riga-borna att adoptera ett djur från djurhemmet. Det har för övrigt en slogan som lyder: "Du kan lita på ett djur från The good home."

De olika kampanjerna inkluderar:

Många utomstående har besökt djurhemmet, bland annat skolbarn, studenter och företrädare från olika företag.

Djurhemmet har varit på plats och haft en egen monter på flera olika hund- och kattutställningar.

Genom media har man hittat frivilliga som velat hjälpa till att städa ur och förbättra djurhemmet.

Man har distribuerat t-shirts och kassar med djurhemmets logo på till allmänheten.

Våra lettiska kollegor har arrangerat välgörenhetsbruncher och en välgörenhetsbal, den första någonsin i landet för djurskydd, och dessutom har Lettlands president besökt djurhemmet. Samtliga aktiviteter har blivit stora framgångar.

Djurhemmet fick ju nyligen en gåva på 25 000 kronor av er faddrar och medlemmar, och pengarna har använts till att bygga ut yttertak, så att det även täcker djurens rastplatser utomhus. Det är något som har behövt göras under lång tid, men pengarna har tidigare inte räckt till för ett sådant projekt. Ett stort tack till er från både djur och personal på "The good home"!



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3



Tjejerna Anete, Sarmite och Sabine med omhändertagna hundar från ett privat djurhem, där de förvarades under fruktansvärda förhållanden. Det var en äldre dam som hade 48 hundar instängda i sitt hus, utan att de fick gå ut eller att det gjordes rent efter dem när de bajsade inomhus. Dessutom hade de inte kastrerats, så hon fick bara fler och fler valpar.



Massor av folk och hundar från ett arrangemang som hölls i april. Det var en orienteringstävling ute i skogen, där man skulle hitta 20 olika markeringar, tillsammans med sin egen hund eller någon från djurhemmet. Det var femte gången orienteringen hölls, och den har blivit mycket populär.



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3



En av volontärerna, som heter Liga, med hunden Butler under en hund- och kattutställning – Pet Expo 2016 – i Riga. Liga har klätt ut sig till djurhemmets hundsymbol Robin, som finns med på allt kampanjmaterial.



En affisch som tidigare sattes upp över hela Riga, och syftet var att sprida ett socialt budskap, "Du kan inte köpa kärlek, men du kan adoptera den"

Polen

EMIR – rapport

Krystyna och Tomek har länge försökt att minska antalet hundar i hundhemmet- de har lyckats att gå ner till ca 90 - men i och med att de aldrig nekar en hund vars liv är i fara, är det mycket svårt att minska antalet ännu mer. För varje hund som lämnar EMIR dyker det upp en ny som behöver hjälp.

Hundarna som har lämnat EMIR under det senaste kvartalet:

Coco - adopterad. En liten tik som hade tur - hon adopterades bara någon månad efter hon hade kommit till EMIR.

Bobik - adopterad. Han hittades fastbunden vid EMIRs staket för några år sedan, äntligen fick han ett eget hem. Det känns extra glädjande då någon av de äldre får ett hem, någon av dem som nästan börjat betraktas som inventarier.

Fazi, Daria, Lawa - adopterade.

Pestka - adopterad. Pestka var en av valparna som hittades i en plastpåse vid en kyrka i våras.

Tigi & Tundra - adopterade. 2 tikar av rasen husky, adopterade till ett riktigt "husky-hem".



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3

Sylwek - har somnat in. En gammal boxer, omhändertagen några månader innan. Han somnade en kväll för att aldrig vakna upp. Sorgligt, men sånt är livet - och döden - han fick i alla fall en bra sista tid på EMIR. Mer kan man inte begära för en gammal hund.

Sara - drabbades av en kraftig inre blödning, den tillkallade veterinären kunde tyvärr inte rädda henne.

Tofik - en gammal pudel, hämtad från en av veterinärkliniker där han har hade vistats i 2 månader, utan några undersökningar. När han kom till EMIR var han i mycket dåligt skick. (Mycket konstigt, men en del veterinärkliniker agerar "hundhem", de kan få betalt för att ta emot hemlösa hundar. Ambitionerna är nog mycket varierande, detta fall känns sorgligt.)

När han kom till EMIR var han i mycket dåligt skick. Trots Krystynas ansträngningar dog han efter några veckor.

Nya i hundhemmet:

Bella - ca 6 månader gammal tik, omhändertagen "kedjehund".

Stefan - en liten svart-vit hund, omhändertagen i Wloclawek. Stefans förra ägare misshandlade honom, hunden kom till EMIR med brutet ben. Stefan opererades, benet läker fint.



Koder - en ca 6 år gammal hund, hade varit med om en trafikolycka och kom till EMIR med krossad höft. Han får naturligtvis den vård han behöver.

Baczek - en liten hund hittad på motorvägen. Han hittade snabbt vägen till Krystynas säng.

Saba - en ung långhårig schäferblandning, omhändertagen av myndigheterna och kom så till EMIR. Har varit fastkedjad av sin förra ägare, men den tiden är förbi. På EMIR strövar hundarna fritt i små eller stora hägn. Om de inte, som på bilden, kopplas tillfälligt för att fotograferas eller något annat.





Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3

Krystynas stora kamp - Bryndza, en St Bernhardt tik.

Bryndza, en st Bernhardstik som vi berättat om tidigare, har varit dålig sen hon kom till hundhemmet - hudproblem och sår som inte ville läka. EMIRs veterinär har tagit "alla möjliga prover" som Krystyna uttryckte det.

Bryndza får ett bad flera gånger i veckan, hon får antibiotika, Krystyna lagar mat till henne, matar henne från handen - Bryndzas tillstånd blir bättre för att snart försämrats igen.

Nästa vecka kommer veterinären ta allergiprover - man får hoppas att de ger svar varför Bryndza har varit så dålig.



Senaste nytt:

2 unga hundar hittades nyligen övergivna i Wloclawek - förmodligen har de dumpats av någon båtturist - de satt vid kajen och väntade... Hur kan man?

Så här gick det till:

Asia får information om två utmärklade hundar som har vandrat nära Wloclawek under en längre tid. Asia ringde Krystyna - tillsammans med Tomek bestämde de att hundarna skulle fångas. Tomek kunde tyvärr inte åka iväg - han var på väg till ett annat djurhem, med ett avlivningsshotat föl på släpet.

Krystyna försökte ringa runt - men de flesta var bortresta.

Ela och Asia bestämde sig snabbt för att hjälpa till - Asias man och deras ettåring följde med.

Efter flera timmars sökande lyckades fånga båda hundarna - kl 21 kom hundarna till EMIR, en av dem var så svag att den fick bäras in i sjukstugan.

I skrivande stund undersöks båda hundarna av veterinär.



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3

Krystyna var mycket rörd av Elas och Asias insatser, och det kan man ju förstå. Det är aldrig självklart att människor vill lägga tid på att hjälpa djur. Hon skrev "Stort tack och grattis till Asia, Tomek och Ela för en utomordentlig aktion igår." Vi kan bara hålla med.

Krystyna avslutar sitt tack med "Jag älskar er Flickor".



Varma sommarhälsningar

Monica Ohlsson

Ordförande Djurskydd i Östeuropa

Erik Dahlbergsgatan 49

115 57 Stockholm

Tel: 0733-57 3165

E-post adress: monica.ohlsson@zurich.com

Pg: 10 04 56 – 3